

Iringa, d. 27. marts 2022

Kære Nærkontaktkreds

Det er bare alt for længe siden, vi sidst har ladet høre fra os. Ikke fordi vi ikke har noget at skrive om, snarere fordi der har været rigtig meget at se til.

Tak til jer, der sendte hilsen til os ved juletid. Det glæder os, og vi sætter meget stor pris på jeres hilsener.

Jeg opholder mig pt i Iringa, som I også kan se af brevet. Jeg kom mandag i sidste uge og kører hjem på lørdag i kommende uge, når næste uges retræte for evangelister er færdig. Det er nu en fast opgave for mig at tage her til *Lutheran Retreat and Mission Centre* i Iringa 4 gange om året og medvirke hver gang ved 2 ugers retræter, dels for præstepar og dels for evangelister med ægtefæller.



Dagene med retræte er meget hektiske fra 8 morgen til 19-20- tiden om aftenen. Vi lægger vægt på at få undervist i, hvad et kristent ægteskab i det hele taget er for en størrelse. De fleste unge oplever nemlig ikke, at deres forældre lever på kristen vis, snarere at de lever en blanding af traditionelt og kristent ægteskab. I det traditionelle ægteskab er man undergivet traditioner og regler, som forfædrene har bestemt. I det kristne ægteskab er Guds ord bestemmende. Vi som er kristne er friet fra traditionerne og har Guds ord som grundlag for vores liv.

Et eksempel kunne være et par, der bliver viet i kirken. Familien er kristne. Men hvis det viser sig at parret ikke får et barn inden for de første 2 år, så rådes manden af sin familie til at tage sig en ny kone, eller at få et barn uden for ægteskabet. Sådan råder Bibelen os ikke til at gøre.

Jeg underviser bl.a. om kærlighed i ægteskabet (bl.a. ud fra 1. Kor 13,4-7). Mange her i TZ forbinder, ligesom hos os i DK, kærlighed med følelser og den form for erotisk kærlighed, som film mv. formidler til os. Kærlighed er en del af det kristne ægteskab. Men det er en anden slags kærlighed. For hvor Gud er, der er kærligheden, for Han er kærlighed. Vi har lovet at elske hinanden. Men hvordan kan man så gøre det? Jo, kærlighed er noget, man gør. Man vælger at gøre godt mod sin ægtefælle. Vi har valgt hver eneste dag. At gøre godt mod vedkommende – eller det modsatte. Gud valgte at gøre godt mod os. Fuldt ud. Følelser kommer og går, men vi har lovet hinanden at elske indtil døden. For nogen bliver denne forståelse af begrebet "kærlighed" ny under retræten.

Hjemme i Arusha arbejder Philip og der er rigtig meget at se til. Han har et stykke tid arbejdet med swahili-udgaven af otte små bøger (oprindeligt skrevet på engelsk) målrettet muslimer. Der er også en bog på vej om Jesu liv i os, samt en bog om lov og evangelium i forkyndelsen.



Han får også hele tiden tilsendt hæfter og bøger, skrevet og udgivet af tanzaniere, som håber på, at Soma Biblia vil hjælpe med at sælge dem. Det bliver som regel et nej. Nogle gange er det kvaliteten, bogen falder på. Den er simpelthen for dårligt skrevet. Men det, der smerter mest, er at se, hvor lidt Jesus fylder. Meget bliver til noget med at forstå fem eller syv punkter om et emne og så ellers tage sig sammen.

Men der ligger også nogle bibelstudier og venter på at blive gennemset. Der er tegn på en voksende lyst til at læse i Bibelen sammen og samtale om betydningen af det, der står.

Tak, om I vil bede for:

- Næste uges retræte for evangelister med ægtefæller, deres ægteskaber
- For megen nåde, visdom og indsigt til at undervise for alle undervisere
- For Centeret at aftalen med Den Lutherske Kirke må falde på plads
- For Philips arbejdsopgaver på forlaget og lysten blandt kristne til at læse i Bibelen sammen
- Om regn

Tak:

- For muligheden for retræterne
- For at de to første af de otte små bøger til muslimer er så godt som klar til trykning

Mange hilsener

jeres udsendinge Ruth & Philip