



Det begynder at lysne lidt i Cambodja. Corona-restriktionerne bliver lempede eller helt afskaffede. Mange skoler har fået lov til at åbne igen, og det forlyder sig at alle skoler får lov til at åbne igen den 1. November. Det bliver dog et krav, at børn over 6 år skal vaccineres for at få lov til at vende tilbage til skolerne (man ved aldrig hvordan tingene udvikler sig). Et krav som får store konsekvenser for familier vi kender, som ikke ønsker at lade deres børn vacciner. Vi håber og beder om at kravene bliver ændret.

Alfred er 5 år, så på nuværende tidspunkt kan han vende tilbage til skolen uden at blive vaccineret, men hvordan og hvornår det kommer til at ske, det må tiden vise.



Alfred deltager i online skole hver morgen. Resten af formiddagen er det enten mor eller far der laver hjemmeskole sammen med Alfred. Det er egentlig meget hyggeligt, men Alfred trænger bare rigtig meget til at komme tilbage til sine lærer, klassekammerater og alt det han er så glad for på Hope School. (Det er Manolas sut;-)

Vi glæder os rigtig meget til at vi kan komme i gang igen, med evangelisations arbejdet i Varin. Med alfa kursus og andagter på kollegiet. Og til at syprojektet ikke skal sætte på pause, igen, igen igen... Vi er også klar til at starte vores ny engelsk klasse op, hjemme hos Yi og Saron (salomon english class). Bordene, stolene, tavlen mm. det hele er der, vi mangler bare, at de sidste restriktioner bliver ophævede.



Hjemme hos Pastor Junii. De bor i et slum lignende område i Siem Reap, der i regntiden ofte bliver oversvømmet. De lever under hårde vilkår, på en måde som vi ikke ville kunne klare. Det er både med glæde og skam at jeg kommer hjem til mit hus og min familie, efter et besøg hos familien i det oversvømmede hus i slummen.

Bede emner:

I må gerne bede for Junii og hans familie.

Og bed også for vores lokale ansatte Yi og Saron. Saron har de sidste måneder haft det dårligt, både fysisk og psykisk.

Bed for at skolerne snart må åbne, og at Alfred kan komme tilbage til skolen.

Bred dine nådes-vinger, min Jesus over mig,
og lad mig stille hvile, i ve og væld hos dig!

Vær du min kraft, min glæde, min visdom og mig trøst,
og lad mig alle dage, ret følge dig med lyst.

Lina sandel.

Det er vores ønske og bøn for os selv og for jer.

Guds fred.

Simon og Monica Kronborg

