

## Kære Nærkontaktkredse

Vi er på lang afstand af jer – og alligevel tæt på. Der går ikke lang tid, fra man har sendt en mail, til den er fremme. Og forbønnen er endnu hurtigere fremme: Gud hører os. Så ved vi også, at vi allerede har fået det, vi har bedt ham om, for bønnen for hinanden er efter hans vilje.

Samtidig er vi tæt på også på en anden måde. Vi er nemlig ikke som jer underlagt afstandskrav, der bringer selv den traditionelle familiejulefejring i fare for nogle af jer. Vi hverken ser eller hører om tegn på den sygdom, der for øjeblikket hærger store dele af verden. Vi spørger os selv, hvordan det kan være, at Tanzania går fri – og hvor længe det vil vare.

Men fakta er, at Ruth har kunnet køre frit rundt i det enorme Arusha kirkestift sammen med tre andre og samle skoleelever i hundredvis til undervisning om pubertet, kristen seksualmoral og liv med Gud. Den sidste tur i år bliver i morgen, den 15. december. Så vil cirka 60 % af projektets målgruppe være nået. Så der er et stykke vej endnu.



4 postkort der illustrerer julens budskab set med Masai-øjne

Jeg (Philip) lever en mere 'isoleret' tilværelse. Jeg tilbringer langt de fleste arbejdstimer på kontoret, der ligger bare nogle få meter fra vort hjem. Det er ikke altid lige enkelt eller tilfredsstillende at være på 600 km's afstand af de andre i Soma Biblias daglige ledelse, men med den moderne kommunikationsteknologi får vi det til at fungere.

Samtidig takker vi Gud for, at han indtil nu har bragt os så godt igennem Corona-epidemien, som tilfældet er. Ikke én syg medarbejder i hele den periode, hvor Soma Biblia havde lukket ned for al indsats med at komme ud til folk med evangeliet. Jeg glæder mig over, at vores 'mobile butikker' nu igen kører land og rige rundt, og at folk stadig har overskud til at købe bibler, sangbøger og anden kristen litteratur, på trods af at mange har mistet deres arbejde og står helt uden arbejdsløshedsforsikring eller anden fast indtægt.

Vi har med økonomisk hjælp fra LM Between i Danmark kunnet uddele fine tegneseriehæfter om Jesu fødsel, liv og død, tilsendt gratis fra Japan, til børn rundt om i skolerne i Dar es Salaam og Arusha. Folk med tilknytning til det, der svarer til Bibellæser-Ringen i Danmark, har hjulpet os med uddeling i Dodoma-området.

Vi, der er tæt på forholdene i Tanzanias kirker, har i længere tid kunnet se, at det er yderst sparsomt med tilbud til unge på det kristne bogmarked. Men nu er et projekt, der skal inspirere dem til at læse Bibelen sammen, så småt er ved at blive løbet i gang. Her er det LMU, der med deres indsamlingsprojekt i 2021 muliggør det økonomisk.

Endelig er Rosenius' andagtsbog godt på vej til at være tilgængelig for swahili-læsende. På grund af størrelsen bliver den udgivet i fire dele, og min kollega er ved at gøre den sidste del klar til trykkeriet. Her er det Evangelisk Litteratur Mission i Sverige, der er sponsor. Uden de forskellige håndsrækninger fra kristne langt fra Tanzania ville intet af det nævnte have været muligt.

I brevet til menigheden i Efesos bliver vi mindet om, at vi, som engang var langt borte, ved Kristi blod er kommet Gud nær. Gud sendte sin Søn ind i en verden, der var smittet af noget langt mere dødbringende end Corona, og satan gjorde alt for at sætte ham under så stærkt et smittetryk som muligt. Men Jesus forblev syndfri. Han tog de små børn i favnen og velsignede dem. Han rakte hånden ud og rørte ved spedalske, så de blev raske. Til sidst blev han overgivet i synderes hænder til lidelse og død, men opstod på tredjedagen.

Hvor trænger vi til Jesus, en, der er hellig, uskyldig, ren, skilt ud fra syndere og ophøjet til himlene, hvor han helt og fuldt kan frelse alle, som kommer til Gud ved ham, fordi han altid lever og vil gå i forbøn for dem. Og det er netop Ham, der kommer til os i julens budskab.

Med ønsket om en velsignet juletid for os alle

Ruth & Philip