

Kære venner.

Det er ved at være et års tide siden, at vi rejste fra Cambodja pga. covid-19 situationen i landet. Der har ikke været ret mange smittede her, hvis man da skal tro på de officielle tal. I dag er det totale antal af smittede siden pandemien startede 1.872. Situationen i landet er den, at der den 20. februar skete der noget, som gør at covid-19 begynder at sprede sig langt hurtigere end tidligere, og myndighederne har meget svært ved at få situationen under kontrol.

Siden den 20. februar 2021 er antallet af smittede mere end fordoblet i Cambodja. Og der har nu også været flere tilfælde i Siem Reap hvor vi bor. Det lyder sikkert helt skørt i mange danskeres øre, når man tænker på, hvor mange smittede der var om dagen i DK, da smitten var på sit højeste. Men det er bare noget helt andet her. Alle skoler i hele landet er nu blevet lukket i de næste 4 uger. Vi håber meget at de åbner op igen midt i April.



Alfred og Manola leger i vores have.

Vi har snart været tilbage i 2 måneder. Det tog mange kræfter at være i karantæne, og har taget tid at komme ovenpå igen. Alfred er kommet godt i gang med skolen. Den første uge var hård, for både ham og for Simon, da det er Simon der afleverer hver dag. Men nu er det tilbage til ved det gamle. Alfred nyder at gå i skole, han trives virkelig på Hope School, det er vi meget taknemmelige for.

Manola har det også godt. 3 formiddage om ugen passer Malou hende. De hygger sig fint sammen, og det er specielt godt, hvis de kan komme ud af huset. Corona bobbel tiden i DK, hvor vi kun så Monicas mor og far, Monicas søster og børn, samt Simons broder Jakob med familie. Har gjort for Manola, at hun er meget genert og ofte bange for

fremmede. Men Manola er en sød og fin lille pige, som mange gerne vil i kontakt med. Og de får da også en reaktion fra hende, og som oftest er det et skrig. Vi håber at Manola snart må vende sig til livet herude, og alle de nye mennesker.



Vi har haft mange slanger inde på vores grund. Og et par af dem inde i huset. De var i mellemrummet mellem loft og gulv, men de er heldigvis væk igen. På billedet er det nogle af vores naboer der hjælper os med at fange slangerne.

Arbejds-mæssigt er vi på flere områder kommet godt i gang igen. Men nu må vi igen, sætte tingene på pause, og vente tålmodigt på bedre tider.

Esajas 55,9. For så højt som himlen er over jorden, er mine veje højt over jeres veje og

min planer over jeres planer.

Det er vigtigt at huske på at Gud har planen. Han har alt i sine hænder, og han har kontrollen. Han vil at du, og din næste skal frelses. Og i den plan er vi Guds redskaber.

Bede emner.

For covid – 19 situationen i landet. Og for alle de mennesker som det rammer hårdt.

At Manola må blive mere frimodig i mødet med mennesker.

For sundhed og sikkerhed. Og at vi ikke må blive syge med covid -19.

Takke emner.

At vi er kommet godt tilbage, og at vi trives her.

De kærligste hilsner.

Monica og Simon Kronborg