

Kære Nærkontaktkredse

Rigtig glædelig Pinsedag. "Pinse betyder, at nu er det Gud, der handler. Det er Gud, der stiger ned, ja, slår sig ned iblandt os, dér hvor mennesker er åbne for det ord, han taler, så han på den måde får lov til at bo i deres hjerter." Sådan skriver Frede Møller i en prædiken til i dag. Det er så godt at vide, at det ene og alene er Gud, der handler. Vi beder om, at mennesker må være åbne for det, Gud vil sige til dem.

Det er længe siden, vi sidst har ladet høre fra os. Livet er fyldt med glæder, sorger og alt det midt imellem. Sådan er det også som missionær. Nogle gange fylder noget af det ene mere end det andet, også for os.

Jeg har netop være 1 uge på Kiabakari Bibelskole for at medvirke ved en retræte for præstepar, hvor undervisningen drejede sig om Galaterbrevet hver morgen og en del timer om det kristne ægteskab. Det er ikke en retræte i dansk forstand. Men mere det at præsterne og deres ægtefæller trækker sig tilbage fra deres daglige slid i menighederne, overlader opgaverne til evangelisten og får undervisning til egen opbyggelse. Det er der et



meget stort behov for. Både det at høre det frigørende evangelium og så at koncentrere sig om ens eget ægteskab. Temaerne om grundlaget for ægteskabet, kærlighed, tilgivelse, kommunikation og det seksuelle samliv er bare de få emner, vi må vælge ud, da tiden er så kort. Langt de fleste ægtepar gav udtryk for, at ugen var til rigtig stor gav og glæde for dem. Mange nævnte forskellige ting, der særligt havde været til hjælp for dem, da der torsdag aften var mulighed for at fortælle øvrige deltagere, hvad der især havde været til hjælp for dem selv.

Efter at have været sammen med kvinder en uge, for hvem en helt anden kultur er gældende, kan jeg ikke andet end være dybt taknemmelig i hjertet over, at jeg er vokset op og lever i en kultur (den kristne danske), hvor ligeværd er en del af livet og hverdagen. At være elsket og værdsat af min ægtefælle, og hvor ægteskabet er en Guds gave til fælles glæde. Hvor er jeg bare privilegeret!!!

LMU-projektet har vi også travlt med ind imellem at få gjort færdigt, når der er tid til det. Vi nyder rigtig meget i vores team at arbejde med det. Så sent som i dag, da vi spiste frokost, ringede en pige til mig og fortalte, at hun havde læst bogen. Åh, hvor er det et stort bedemne for os, at de unge må tage imod undervisningen og leve efter Guds vilje med deres liv og leve med Ham.



Hvad laver så den 'hjemmegående ægtemand', mens konen farter rundt? Apropos pinse, så har jeg bl.a. forsøgt at give gode råd til en, der skriver på en arbejdsbog om det, vi bekender troen på i den tredje trosartikel. Jeg er også ved at finpudse oversættelsen af en bog, der skal hjælpe præster med at blive bedre ægteskabsrådgivere.

I Soma Biblia har vi i ledelsen gennem nogle måneder brugt ikke så lidt tid med de kommende års strategi for arbejdet. Det er ikke så let at vide, hvordan man bedst bruger de ressourcer, man har til rådighed, både de menneskelige og de materielle. Måske bliver det til en ny medarbejder på kontoret. Det må I meget gerne være med til at bede om afklaring i.

Kærlige hilsener

Ruth & Philip