

Kære Nærkontaktkredse!

For en god uge siden fik vi de første regnbyger efter flere uger, hvor solen havde varmet så rigeligt, og det var svært at få temperaturen ned om natten. Det opleves helt utrolig skønt, når regnen kommer. Folk har ventet på det - selv om den store regntid ofte først kommer i marts her i det nordlige Tanzania.

Det står i skærende kontrast til det sted, vi var med LMU-projektet for 1½ uge siden. Jeg har skrevet om vores besøg på skolen i Mfereji på vores blog inde på www.dlm.dk, så der kan I læse mere om det. Det var så helt ubeskriveligt tørt og enormt fattigt. Bare 75 km herfra. Men nu tror vi, de også har fået regn i dér.

Skolebesøget i Mfereji var på mange måder tungt. Det er et godt formål at få børn i skole. Det ordner regeringen, for alle børn skal jo i skole! Men der er godt nok også mange bagsider ved en skole som den, vi besøgte, hvor der bor mere end 600 børn fra 1.- 7. klasse på selve skolen. Man kan ikke lade være med at tænke på de mangelfulde forhold. Vandmangel, ingen madrasser til at sove på, mangel på lagner til at have over sig, deres tøj der hænger i laser. I



det hele taget var der fattigdom over det hele. Man kan ikke lade være med at tænke på, hvad landets ledere forestiller sig for sådanne børn? Sover de mon selv på samme måde? Det er regeringens opgave at sætte de nødvendige penge af. Vi har ikke været på andre skoler, hvor det har været så fysisk fattigt. Mange forældre lader slet ikke høre fra sig, når børnene først er på skolen. Heller ikke under sygdom, hvor de bliver bedt om hjælp til at få børnene til en klinik. Man er bare tavs.

Det var en rigtig glædelig ting at LMU-erne fik samlet næsten hele beløbet ind til projektet i 2020. Der manglede bare 10.000 kr. i at nå målet på 500.000 kr. Flot! Jeg er utrolig taknemmelig for, at vi fik lov at blive en del af dette projekt. Jeg er slet, slet ikke i tvivl om, at det allerede har eller får stor betydning for mange teenagere. Vi får hele tiden bekræftelser på det. Selv om vi på forhånd ikke havde drømt om, hvad vi skulle møde rundt om på skolerne af svære ting, så er mine kollegaer i teamet og jeg bare så taknemmelige for, at vi fik den opgave. Vi mangler ca. 8 skolebesøg, og selv om vi også har meget andet at lave på kvindekantoret, så forventer vi at være færdige omkring påske. Det kommer bl.a. an på regntiden, der nu ser ud til at være over os.

Situationen med C-pandemien her i landet er ikke god. Der er syge, indlagte og døde. Vi missionærer er faktisk i fare for at blive smittet hvor som helst. Mange bliver nemlig ikke hjemme, selv om de er syge, og der er meget lidt forståelse for dem, der måtte gøre det. Det er et meget stort bedemne for os, at Gud vil bevare os fra sygdom. I Danmark tænker nogle sikkert, at vi da bare må se at blive vaccineret. Det vil vi også rigtig gerne, men her i landet findes der ingen vaccine, og den danske regering har foreløbig ikke åbnet mulighed for, at vi kan blive vaccineret, når vi er i DK!!! Det er også et bedemne for os.

Philip har travlt på forlagskontoret. Bl.a. har vi revideret lidt i den lille bog "Mig, min krop og Gud", så 2. oplag bliver endnu bedre. Der er bl.a. kommet et lille afsnit med om overgreb, som vi under projektføreløbet



har erfaret er et meget stort problem. Vi har mødt voksne, der fortæller at de selv var udsat for voldtægt som teenagere, og det forfølger dem stadig efter mange år. Vi håber, det bliver til hjælp for de unge, så de kan undgå at skulle igennem det samme.

Det er meget glædeligt, at de 5.000 bøger, Soma Biblia i første omgang fik trykt til salg rundt om i landet, er udsolgt. Derfor har de nu bestilt det dobbelte antal her i anden omgang. Vi får samtidig trykt 10.000 nye bøger til undervisning af flere teenagere her i stiftet, når vi om ikke så længe er færdige med det oprindelige projekt.

Ellers har Philip brugt ikke så lidt tid på en ny, tosproget bibeludgave. Mange vil gerne have Biblen på både swahili og engelsk. Det bliver noget af en moppedreng på over 2300 sider, men prøveeksemplaret ser flot ud, så forventningerne er rimeligt høje. Snart udkommer også sidste fjerdedel af Rosenius' andagtsbog på swahili. Her står Luthersk

Litteraturmission i Sverige bag finansieringen, så bøgerne kan sælges for et meget lille beløb.

Hvad vil fremtiden bringe for de unge, vi har undervist? For Soma Biblias målsætning om at nå hele Tanzania med evangeliet? For landets befolkning, hvor både C-sygdom og mange andre vanskelige forhold presser sig på? Svaret ved kun Gud. Det er der faktisk en stor tryghed i at vide, for så kan hverken vi eller andre forpurre hans freds- og frelsestanker med os.

Tak for: LMU projektet og de mange tusinde børn/unge vi har undervist
Mulighederne for at fortælle om Jesus gennem skolebesøg og bøger
At vi er sunde og raske

Bed for: Færdiggørelse af LMU projektet
De unge, der læser de bøger, vi har delt ud, at de må finde ind i livet med Gud og leve med ham
Beskyttelse mod sygdom og for vaccinemulighed
Philips arbejde med bøger og den nye Bibel, der er ved at blive trykt
Ydmyghed i arbejdsopgaverne, så mennesker bliver frelst og Gud bliver æret

Mange hilsener fra jeres udsendinge

Philip & Ruth